

Praktisk information:

Afgang fra Tølløse Baptistkirke torsdag den 22. maj kl.

9.00.

Tilbage i Tølløse senest kl. 18.00.

Pris for bustur **525,- kr.**

Prisen dækker bustur, entreer, rundvisninger og spisning samt eftermiddagskaffe.

Tilmelding senest 5. maj til Kirsten Nielsen tlf.

53834340 eller mail **kn4340@gmail.com**.

Man kan betale kontant i bussen, men det er lettest at betale via **MobilePay** på nr. **53834340** (Kirsten Nielsen).

Husk at skrive **'senior+navn'**.

Og så det med småt:

Er man tilmeldt udflugten, men ser sig nødsaget til at melde fra efter den 6. maj, betaler man det halve af turens pris.

Tølløse Seniorgruppe

Bustur 22. maj 2025



Vi besøger smukke Bosjökloster, ser skøn svensk natur, hører spændende historier, nyder dejlig mad.



Bosjökloster

På vores tur i år skal vi se vand - vi skal over *Øresundsbroen*. Fra *Malmø* går vejen mod nordøst og rammer *Ringsjön*, en ganske stor sø. En tange deler søen, og ude på tangen ligger



Bosjökloster. Turen fører os gennem den del af *Sverige*, som en gang var dansk. *Bosjökloster* har en historie, som går helt tilbage til 1100-tallet. I den katol-

ske tid, var det beboet af nonner, og efter reformationen blev det inddraget af kongen (den danske). Det skiftede ejere - og bl.a. Corfitz Ulfeldt nævnes, indtil han blev straffet for landsforræderi. Siden 1908 har stedet været ejet privat, og i dag er det indrettet, så det i høj grad er et besøg værd.

Vores program:

Vi ankommer til klosteret omkring kl. 11.00, hvor man får lejlighed til at trække frisk luft og kigge rundt i de smukke omgivelser - både park og slot er tilgængelige.



Kl. 12.00 serveres frokost, incl. kaffe og småkager. Vand er med i prisen. Ønskes andre drikkevarer, betaler man selv.

Kl. 13.15 får vi en guidet tur gennem park og slot.

Kl. 15.00 serveres kaffe og kage.

Kl. 16.00 kører bussen igen mod Danmark.

Vi er i Tølløse senest kl. 18.00.

Hvad kan man ellers se?



Af billederne ser man, at parken er smykket med grønt og blomster i farver. Inden døre er der kunst at studere - og købe - eller bare nyde.

Kryds endelig fingrene for dejligt forårsvejr.

Jan Grønborg tager med på turen

Jan Grønborg er præst og har været ansat ved Bosjökloster kirke, som er lokal sognekirke. Jan har lovet at følge os gennem dagens program og fortælle om stedet og om sin egen tid som præst i Den svenske Kirke. Jan er i øvrigt kendt med Tølløse. Men det kan han selv fortælle om.

Velkommen, Jan!

Lad os give

hinanden - og os selv - en hyggelig og uforglemmelig oplevelse.

Inviter gerne dine venner med på årets seniortur.



Velkommen i bussen.