

For at du kan leve og vokse i Guds kærlighed!

Vi har i baptistkirken ikke et krusifix på væggen, hvor Kristus hænger, vi har et tomt og splintret kors & Vi tror ikke på arvesynden!

Arvesynden siger, at alle mennesker bærer synden i sig, i generne eller hvor den sidder, en arv som vi alle slæber med os, og som gør os skyldige overfor Gud, og i bund og grund til syndige mennesker, der står fjernt fra Gud, fordi der er en afgrund af synd imellem os.

Arvesynden har kun et håb, den lidende Jesus, der blev pint, i stedet for den pine vi skulle have, på grund af den arv af synd vi slæber med os overfor Gud.

Krucifikset er et torturinstrument. Det er statsmagtens måde at vise sin magt på. Se her hænger de, der tror, de kan sætte sig op mod vores magt: Så magtesløse og fornedrede bliver alle, der sætter sig op mod os, mod kejseren, mod flertallet, mod magten.

Derfor har vi i vores kirke det tomme kors, for Kejseren, flertallet, statsmagten, kunne ikke vinde over ham, der kom for at forkynde Guds kærlighed til verden, så hverken trusler eller bestikkelse kunne få ham til at flygte, selv ikke når prisen for at forkynde var hans eget liv.

Med magt, kan man true eller købe sig til mange ting. Lydighed, men ikke kærlighed. Derfor kunne Gud ikke tale til mennesker med magt. Dermed havde han kun opnået at få lydighed.

Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme, Gud sendte ikke sin søn til verden, for at få lydige mennesker, der var købt med miraklers bestikkelse eller trusler om dom. Gud kunne ikke bruge magt, for med magt, havde han underkuet eller tvunget mennesker.

Med underkuelse eller tvang, kan man få lydighed, men ikke kærlighed.

Derfor kunne Gud ikke bruge sin magt, for således elskede han virkelig dig, at han ikke ville kue dig, ikke ville tvinge dig, ikke ville gøre dig lille. Det kan han ikke, for han har selv givet dig livet!

Kristus kom fra Gud, blev født, for at vise at Gud ikke ønsker sig undersåtter, men børn. Han er vor far! Og Kristus viste ved sin opstandelse, at den kærlighed Gud elsker os med, kan trodse død og skabe opstandelse og nyt liv.

Kristus forkyndte Guds kærlighed, for at du og andre kan leve og vokse i den!